

ze pakten hun koffers
sloten de voordeur en
gingen ongewild op reis
de trein reed naar weg
naar leeg, naar ver
naar ademnood
naam en eigenheid
werden tot nummers
op armen gebrand
er is grond voor namen
tegels die anders zijn
tussen het grijs
geen ontkomen
maar stilstaan voor
het verder gaan

Marieke van Leeuwen, stadsdichter van Dordrecht